



KONTAKT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad



Workshop om højre-radikalisme

I september afvikles workshops på kz-mindestedet Svesing for unge hhv. voksne om nazisme og højreradikalisme.
(Foto: Gedenkstätte Schwesing)



Med SSF og Margrethe til Tallinn

Ikke kun SSF Flensborg by fulgte Dannebrog's himmelfald i estiske Tallin; også HM Dronningen deltog i jubilæet dér.
(Privatfoto)



Sankthans også vestpå

Der var sankthansfester mange steder i weekenden, også ude vestpå, her: Sild.
(Foto: Silke Nielsen).

Læs mere på KONTAKT side 2

Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 4

FORNYET DANEVIRKE MUSEUM



Den nye verdensarvsudstilling på Danevirke Museum.

(Grafik: Science Communication Lab)

Klar til stor fest på søndag

I denne uge har SSFs Danevirke Museum fået en ny attraktion. Museumsleder Nis Hardt har sammen med delstatens arkæologer (Archäologisches Landesamt) opstillet en helt ny udstilling om UNESCO-verdensarven Hedeby-Danevirke. "Fra på fredag er vi det første officielle besøgscenter for verdensarven. I den nye flotte informationsudstilling får man en masse viden om Hedeby og Danevirke, og hvorfor de to er så enestående, at vi har fået UNESCOs blå stempel," fortæller en

synligt stolt Nis Hardt. Udstillingen åbnes ved en lille ceremoni med SSF, de involverede arkæologer, formidlere og udstillingsmagere fredag eftermiddag. Fra på lørdag er den så offentligt tilgængelig for publikum.
ENDNU MERE
På SSFs hovedstyrelsesmøde i Frederiksstad i tirsdags kunne Nis Hardt også berette, at Danevirke-anlægget er blevet endnu mere populært som udflygtsmål, efter at det har fået den eftertragtede verdensarv-titel.

"Vi oplever til daglig, at folk kommer forbi i hobetal for at opleve Danevirke. Folk strømmer til i busser og biler, og der kommer også mange grupper på motorcykel og cykel. Besøgstallet er steget på museet og endnu mere i den arkæologiske park. Det er vores mål, at en endnu større del af dem også kigger indenfor på museet, når de er der," siger Nis Hardt.
VIKINGER
Museet har allerede udvidet sit til-

bud til skoleklasser og almindelige gæster betydeligt i de sidste måneder. Blandt andet er der udover et skoletilbud nu også mulighed for vikingeaktiviteter ved volden og forskellige nye grupperundvisninger – én endda i følgeskab med geder. Museumslederen er glad for, at den nye udstilling vil gøre en afstikker til museet endnu mere attraktiv. Han håber, at mange vil benytte lejligheden til at kaste et første blik på udstillingen i forbindelse med verdensarvsfesten søndag den 30. juni.

Denne dag er adgangen til museet gratis. Mere om museets tilbud på www.danevirkemuseum.de Mere om verdensarvsfesten på søndag på KONTAKT side 5



SSFs gave til verdensarvsfesten er en koncert med Blum & Haugaard Band i Hedeby kl. 17.15 nu søndag.
(Foto: Haugaard/ Blum)



Ved verdensarvsfesten søndag den 30. juni vil der være vikingeaktiviteter for børn i alle aldre udenfor Danevirke Museum.
(Foto: SSF)

SVESING-MINDESTEDET



Samtidens Hus på mindstedet over den tidligere kz-lejr i Svesing. (Fotos: Gedenkstätte)

Tysk-danske workshops

Nordfrislands amts kulturafdeling inviterer sammen med kulturfokus og Gedenkstätte Husum-Schwesing til to workshops i Haus der Gegenwart/Samtidens Hus på mindstedet over den tidligere kz-lejr i Svesing. Den ene for unge 16-21-årige 14./15. september, den anden for voksne 28./29. september, alle dage 10-17 – med tilmelding inden 16. august på 04841 8973-104 hhv. carolin.vogt@nordfriesland.de Deltagelsen inkl. mad og drikkevarer er gratis. Hvordan så livet ud i det dansk-tyske grænseland i nationalsocialismens tid? Hvorfor var nationalsocialismen særlig attraktiv i Nordfrisland? Hvilken rolle spillede det danske og tyske mindretal i NS-tiden og derefter? Hvorfor er højreorienterede, nationalistiske strømninger mere og mere attraktive i dag? I to workshops drøftes disse og andre problemstillinger i Samtidens Hus på kz-mindstedet i Husum-Swesing. Udover det udforskes området med den fhv. kz-udekommando, og der informeres om fangernes menneskeforag-

tende og livstruende levevilkår. I workshoppen får man vigtige informationer om Syd- og Nordslesvigs regionalhistorie mellem 1933 og 1945, og man diskuterer de juridiske konsekvenser efter krigen. I den sammenhæng drøftes også spørgsmålet, hvad denne fortid har med os at gøre, og hvad der er vigtigt for os i dag i vores samliv. Grupperne består af 14 personer, danske som tyske. Der sørges for oversættelse.



Unge læser navnene på dem, der døde i kz-lejren Husum-Swesing.

UGEN DER KOMMER

- 28. SdU: Fodboldskole for 11-15-årige i Idrætshallen, **Slesvig** 28.-30.6. SSF-distrikt **Rendsborg** by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-15.30
- 29. SdU: Petanque kvalifikationsstævne til LM 2019 for 6-mands-hold på banerne i **Ladelund** kl. 10
- 30. SSF-distrikt **Ravnkær**: Loppemarked for børn ved forsamlingshuset kl. 11-16
- 1. SdU: Fodboldskole for 8-10-årige i Træningshallen, **Slesvig** 1.-3.7.
- 2. SSFs sekretariater: Lukket pga. en medarbejderudflugt Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til **Kiel** fra **Harreslev** Danske Skole kl. 10 **Store Vi** Kvindeforening: Lotto og hygge i skolens forhal kl. 19.30 SSF-distrikt **Bøglund**: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17 SSF-distrikt **Ravnkær**: Strikkecafé i forsamlingshuset kl. 15.30 SSF-distrikt **Damholm**: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

GUDSTJENESTER

2. s.e.trin., søndag, 30. juni, Luk. 14, 16 - 24

Egernførde, 10, Vogel
 FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
 FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, konfirmandindskrivning
 FL Sct. Hans, 10, Dal
 FL Sct. Jørgen, 11.30, Dal
 Harreslev, 11.30, Böll
 Kappel, 11, Mogensen
 Lyksborg, 10, Fønsbo
 Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstjeneste

Læk, 10, Parbo
 Rendsborg, 17, Brask
 SL Ansgar, 10, Nicolaisen
 Sørup Sognekirke, 9.30, Mogensen
 Vesterland, 10.30, Thygesen

LØRDAG, 29. JUNI
 St. Solt Kirke, 13.30, Mogensen, dåb

UDSTILLING

En årsmødeplakat bliver til

SSF og Flensborg Bibliotek er gået sammen om en udstilling med skitser og billeder af kunstneren Inka Sigel omkring tilblivelsen af årets årsmødeplakat. Udstillingen på biblioteket er åben i bibliotekets åbningstider (11-17 og 10-14) fra mandag den 1. juli og frem til 10. august. Der er ingen fernisering.

En årsmødeplakat bliver til
 Kunstner: Inka Sigel

01.07. - 10.08.2019
 mandag - fredag 11:00 - 17:00 / lørdag 10:00 - 14:00
 Flensborg Bibliotek, Norderstraße 59, Flensborg

Alle er velkomne - gratis adgang
 Udstillingen er arrangeret af Sydslesvigske Forening i samarbejde med Flensborg Bibliotek
 Løbet: Sydslesvigske Forening o.k. Flensborg • Kunstgalleri

SPILLESTEDET INVITERER



Notér datoen allerede nu: "Spillestedet" ved bl.a. Roald Christesen indbyder til sommerfest i Kühlhaus i Flensborg fredag den 30. august. (Foto: H.C. Davidsen)

Sydslesvigs sommerfest

"Spillestedet" inviterer til "Sydslesvigs sommerfest" for alle fredag den 30. august kl. 20 i Kühlhaus i Flensborg. Der bliver underholdning med tre bands og to DJs. The Sackfaces fra Sydslesvig underholder med gode covernumre. Soon Enough er et solo-musik- og danseshow, bygget op med en loopstation og mange forskellige instrumenter, beatboxing og sang - et mix af funky og rockende originale numre

med electric-boogie og breakdance-dansmoves. Det danske hiphop-orkester DoktorDoktor med rapperen Mads Glendorf i front spiller nyskabende urbanmusik, der blander de bedste elementer fra den tekstbaserede og beat-orienterede hiphop-kultur med de improvisatoriske tilgange fra jazz og soulmusikken.

SSF

Lukkede sekretariater

Grundet en personaleudflugt er SSFs sekretariater lukket tirsdag den 2. juli.

INGEN KONTAKT

11. juli - 1. august

Der er ingen SSF-medlemssider KONTAKT torsdagene 11., 18. og 25. juli samt 1. august. KONTAKT-modtagerne får dog Flensborg Avis - men altså uden KONTAKTsider - disse torsdage.

KONTAKT

Udgiver: Flensborg Avis.
 Ansv. chefred. Jørgen Møllekær

Redaktion: Bernd Engelbrecht,
 Lars Erik Bethge

Dansk Generalsekretariat,
 Nørregade/Norderstr. 76
 24939 Flensborg
 Telefon 0461/14408 120 eller
 14408 122
 Internet: www.syfo.de
 e-mail: info@syfo.de

Udkommer hver torsdag.
 Bezugspreis ist im
 Mitgliedsbeitrag enthalten.

DANNEBROG 800 ÅR

Med SSF og dronningen til jubilæum i Tallinn

SSF Flensborg By og 23 deltagere var 13.-17. juni i Tallinn for at se nærmere på området omkring det sted, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen for 800 år siden.

I det gamle centrum i Tallinn, Estlands hovedstad, der er en smuk og velbevaret middelalderby, mødte de dronningen og fotograferede den mindeplade, der er sat op i anledning af Hendes Majestæts besøg og indvielsen af Den Danske Dronnings Have dér.

LANG TUR

Klokken er 1, og 23 forventningsfulde eventyrer drager afsted fra Flensborg, med bus, mod Stockholm. Efter 14 timers kørsel, ankommer vi lettere sovndrukne til færgen Victoria 1, der skal fragte os de næste ca. 16 timer til Estlands hovedstad Tallinn via et lille midnatsstop på en finsk øgruppe i Åland, nærmere bestemt Marihamn.

Vel ankommet til Tallinn, bliver vi igen genforenet med bussen, og vi bliver kørt til vort hotel, der ligger dejligt centralt og i gåafstand til den gamle bydel.

AMBASSADEN

Hurtigt efter skulle vi i det stiveste puds køres til den danske ambassade, hvor vi blev modtaget af ambassaderåd Jens Christian Andersen og politisk praktikant Daniel Overgaard Ankersen – og bher lev vi briefet vedr. selve dannebrog-arrangementet, og hvilke planer HM Dronning Margrethe II havde. Et spændende møde i gæstfrie omgivelser.

Dagen sluttede på egen hånd i denne utroligt smukke by. Husene er velholdte, i pastelfarver og har fyldningsdøre i glade farver. Gaderne er brostensbelagte og risikabelt terræn for stillehæle. Fortovene er smalle, men da trafikken er sparsom, kan man gå på vejen de fleste steder. Det skal siges, at vejret viste sig fra den gode side med temperaturer mellem 25-28 grader og blå himmel.

DAGEN

Dagen efter viste datoen den 15. juni 2019. 800 år for Dannebrog. I år 1219 faldt Dannebrog ned fra himlen og vendte et dansk nederlag på slagmarken til en storslået sejr.

Eller sådan lyder sagnet i hvert fald. Et sagn, der gav det danske flag en stærk fortælling - og ikke mindst en guddommelig blåstempling.

Og sådan én var vigtig tilbage i 1200-tallets middelalder, hvor korstogene og kampen for kristendommens udbredelse var i fuld gang.

Klokken nærmede sig 8, og bussen nærmede sig havnen, hvor Dannebrog og HM Dronning Margrethe II ville ankomme. Præcis klokken 10 ville Dronningen betrede estisk jord. Og det var vigtigt at være tidligt til stede, hvis vi skulle have en god plads. Det viste sig, at den gode plads var vores. Vi stod alle forventningsfulde og ventede med den sydslesvigske fane vajende i den lette varme vind. Tiden blev brugt til igen at hilse på ambassadens Jens Christian Andersen og ambassadør Kristina Miskowiak Beckvard.

Især ambassadøren viser sig at være interesseret i, hvor vi kom fra, og vi fid en god snak omkring vigtigheden af en dansk opbakning på denne dag.

Efterfølgende hilste vi på fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen, der med ambassadens Jens Christian Andersen stod og forberedte sig på Dronningens ankomst.

Vi blev interviewet af DRs korrespondent, der filmer hele seancen. Flere gange interviewede de ambassadøren m.fl. lige foran os.

Vi varr nu også kønne med vores hvide poloer med Dannebrog-logo og en påskrift, der ikke lader noget til tilfældigheden.

MAJESTÆTEN

Blomsterdrenge og soldaterne stimlede roligt frem, og præcis kl. 10 blev Dronningen fløjet fra borde, og trådte ud på den røde løber, hvor Estlands præsident Kersti Kaljulaid stod klar, starten på den officielle velkomsteremoni.

På den åbne plads ved havnen blev den danske og den estiske nationalsang spillet af det estiske militær.

Det hele kulminerede med, at Dannebrog faldt ned fra himlen. To danske fald-

skærmsudspringere fra jægerkorpset i Aalborg dalede fra 1,5 km højde ned gennem skyerne og landede i umiddelbar nærhed af de tusinder af danskere, der var mødt frem på kajen. Vild jubel.

Dronning Margrethe blev, godt bevogtet af danske og estiske sikkerhedsvagter, transporteret til præsidentpaladset.

Vores gruppe blev transporteret til Frihedsplassen/ Frihedstorvet i hjertet af Tallinn. Pladsen er Tallinns største plads, hvor man også kan se den smukke sejrssøjle af glas. På denne plads havde vi en fest. Der var masser af telte, boder og en scene med musik og kor hele dagen. Fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen holdt en brandtale til stor begejstring for det danske publikum inkl. Dronningen. Caroline Henderson stod for underholdningen med dansk islæt. Inden Dronningen forlod pladsen, tog hun godt bevogtet rundt på pladsen, gjorde holdt ved vores fane og gav hånd til fanevogteren.

DEJLIG DAG

Det blev en rigtig dejlig dag i høj solskin og temperatur på 26 grader. Vi gik gennem den gamle bydel og sluttede dagen af med et besøg på Restaurant Olde Hansa. En rigtig turistfælde i middelalderstil. Konceptet var middelaldermad, middelalderomgivelser, middelaldermusik osv. Førstesalen var stor og højløftet. Der var vægmalerier (med middelaldermotiver naturligvis), og også her var der kun levende lys.

Det var stemningsfuldt. I midten af salen stod et langbord dækket op til større selskab. Vi betjentes professionelt af en ung mand i Peter Pan bukser, som talte glimrende nutidsengelsk.

Et sted som Olde Hansa er selvfølgelig en turistfælde af karat, men man må lade dem, at middelalderkonceptet er gennemført til mindste detalje, så man får en totaloplevelse. En liter lokal øl til 75 kr. er ikke noget at sige til. Den smagte fremragende og blev tilmed serveret i et stort keramikkrus.

TALLINN

Sidste dag i Tallinn var på fri hånd. Tallinn består af to dele: Toompea, som var den øvre bydel forbeholdt adelen, og Vanalinn, den nedre by, hvor købmænd og almindelige borgere holdt til. De to bydele var oprindeligt adskilt af en bymur, men det er i dag muligt at bevæge sig frit både oppe og nede. Lige indenfor bymuren – ved porten ind til Toompea – ligger den danske konges have. Om end stedet ikke syner af meget, har stedet stor betydning, for det var netop her, Dannebrog ifølge sagnet dalede fra himlen i 1219 – markeret med et stort rødt-hvidt skjold.

Det er også her HM Dronning Margrethe II dagen inden indviede Den Danske Dronnings Have. Haven er et supplement til Den Danske Konges Have, der er opkaldt efter Kong Erik Menved.

Den Danske Dronnings Have indeholder 800 roser, der er plantet, så det ligner det danske flag. Lige ved siden af Den Danske Konges Have knejser Kiek en de Kõk-forsvarstårnet 38 meter op. Tårnet huser i dag byens forsvarsmuseum. Navnet er i øvrigt en munter henvisning til den udsigt, soldaternes havde ned i borgernes køkkener, hvor de kunne "lure" ned på pigerne.

TILBAGE I TIDEN

Når man går rundt i den gamle bydel, er det som at komme tilbage i tiden. På den anden side af én af byportene ligger Skt. Katarinas Passage – en lille brostensbelagt og buoverdækket passage, der i dag huser en række små håndværkerforretninger. Her lå i middelalderen små listige bekvæmninger, og faktisk fornemmes stemningen endnu.

Solen gløder i de gyldne kors på Alexander Nevsky-katedralens løgformede kupler, og trinde koner i tykke frakker står for foden af trappen. De er vist ikke på vej ind men står som om de beder. En af konerne har en plasticpose stående, og måske indeholder den fisk, for ganske tæt på står en stor måge og ligner en liebhaver. Katedralen ligger nær Toompea, den gamle fæstning, og det er byens højest beliggende område.

Katedralen er en stor og rigt dekoreret ortodoks kirke opført i en historisk blandet stil. Kirken stod færdig i 1900 på den tid,

hvor Estland hørte ind under det russiske zarrige. Her er mange officielle bygninger med ministerier, ambassader o.l. Der er også nogle udsigtspunkter med flot udsigt over byen ned mod havnen.

På byens store torv, Raekoja Plats, sidder folk uden for caféerne, og der er faktisk smålunt i solen. Her er virkelig dejligt i sommersolen. Jeg sidder med udsigt til rådhuset, får en kop kaffe og hviler fødderne. En kaffe koster 40 EEK. Det er ikke billigt, men torvet er jo Tallinns svar på Piazza Navona i Rom eller Markuspladsen i Venedig. Fair nok.

EN VIS ARMOD

Kvinder sælger strikketøj fra boder langs bymuren i Müürivahe. De er godt pakket ind - kvinderne altså. Man kan købe huer, vanter, sokker, veste, trøjer og hvad ved jeg. Tingene er flotte. Bortset fra spadsereturen til Kadriorg har vi ikke set meget til Tallinn ud over den gamle by, som er det, Estland helst viser frem.

Trods den indbydende facade ser man en del fattigdom her og der. Forhulede mænd med vildtvoksende skæg går rundt. Tomme flasker, som en gang indeholdt æblesnaps, ligger på bænke i morgentimerne. Ældre damer inspicerer affaldskurvene. I dag vil jeg også nå en tur ind i det moderne bycentrum, som på kortet er markeret som "City Centre". Der er høje nye huse med spejlglassfacader: hoteller, kontorer, banker og storkapital. Bortset fra teksten på skiltene kunne det være hvor som helst - pengekasernes arkitektoniske fantasi er ens og fattig.

Det synes helt at gå op i den slags bygninger, og selv en lille luksusbutik er ikke til at få øje på. De må selvfølgelig være et eller andet sted, men ikke her. Trafikken er rimelig intens, og alle sporvognene har kvinder bag styrepinden. Busserne føres af mænd.

Rotermanns shoppingcenter ligger nær havnen og er et kompleks af nye høje bygninger, som egentlig er ganske flotte. Forretningerne er imidlertid en kedelig samling af modetøj, Ecco-sko til danske priser, ting til hjemmet og biologisk hudpleje.

GOD OPLEVELSE

Det har været en god oplevelse at besøge Tallinn. Turen kunne såmænd godt have været en dag længere, men det er også rart at have tid til afslapning en gang imellem. Den gamle by er lille og overskuelig. Der er ikke mange gader, vi ikke har været igennem, og vi har set de seværdigheder og museer, vi gad se. Den største seværdighed er byen selv. Man kunne måske godt tro at man kunne bruge noget mere tid i den moderne by, men der var lige som ikke noget der trak.

Overalt er vi blevet mødt med venlighed, og vi har problemfrit klaret os på engelsk. Folk i servicebranchen taler glimrende engelsk, og de unge synes en del dygtigere hertil end deres danske jævnaldrende. Esterne må have sprogtalen. Hvordan skulle de ellers lære estisk? Estisk er lige så yksi-kaksi-kryptisk som finsk.

Dagen sluttede med en guidet tur med en estisk guide med et glimrende tysk. Turen havde måske været ønsket i starten af vores tur, da vi gennemgik mange af de gader, som vi havde været i. Men alt i alt en god tur, hvor vi også kunne få nogle facts på de fine steder. Især parlamentet, en træfæstning bygget på Toompea engang i 10. eller 11. århundrede var det der senere blev Tallinn. Træfæstningen erstattede man med en stenbygning i 1227-1229, denne bygning udviklede sig til dagens Toompea slot.

Slottet har altid fungeret som magtens centrum for alle, der har styret Estland. I dag holder Estlands parlament til i bygningen. Turen gik også forbi Rådhuset, som altid har været møde- og markedsplads, så det er vel en god start at begynde sin tur i Tallinn her i byens centrum. Masser af koncerter og udendørs servering i sommerperioden.

Efter en intens og begivenhedsrig tur, gik turen hjem igen. Den omvendte tur ned til havnen, hvor vort skib Victoria I ventede på os. Nu ventede der igen ca. 16 timers sejlads til Stockholm og de 14 timer hjem i bus. Det har virkelig været en tur, man ikke lige glemmer med det samme. Jeg kan kun anbefale en tur til Tallinn.

Torben Pedersen



Dronning Margrethe blev ledsaget af bl.a. Estlands præsident Kersti Kaljulaid og ambassadør Kristina Miskowiak Beckvard. (Privatfotos)



SSF Flensborg Bys fane var med.



Sydslesvigerne ved stedet, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen.



Veloplagte deltagere.

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN



Nordiska Folkhögskolans bestyrelse i Kungälv. F.v.: Lars Sigve Meling (Norge) (næstformand), Eva Ritter (Danmark/ Sydslesvig), Johan Holmberg (Kungälv kommune), Lennart Kristiansson (Sverige), Gunilla Carlsson (Sverige), Henrik Huldén (Finland), Inuk Jørgensen (lærer- og personalerepræsentant), Gilbert Olsson (Sverige), Karin Langeland (rektor), Per-Olof Tång (Sverige), Lene Rachel Andersen (Danmark), Ulla Linton (Sverige), Simon Berglind (elevrepræsentant) og Svante Grogarn (vicerektor).

Sydslesvig repræsenteret

Nordisk Informationskontors leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de nordiske lande – og nu altså også fra Sydslesvig. Den 17. juni var det første bestyrelsesmøde efter valget på Foreningen Nordiska Folkhögskolans årsmøde tidligere på året. Nordiska Folkhögskolan blev grundlagt i 1949. Den er ligesom Foreningen Norden (fra 1919), en reaktion på en tid med verdenskrig og lukkede grænser. Formålet var at skabe en folkehøjskole, som er åben for alle unge mennesker i Norden. I skolens hverdag og i undervisningen kan man derfor træffe de nordiske sprog dansk, svensk og norsk, alt efter lærerens sproglige baggrund. Det er ønsket, at en vis andel af eleverne kommer fra andre nordiske lande end Sverige. Faktisk er der lige nu en tidligere elev

fra Duborg-Skolen, som går på film-linjen. Ud over den almindelige linje for grundskole- og gymnasiekompetencer tilbyder skolen profillinjer inden for foto & film, sång & scen, teater og ord & bild. Skolens opgave blev ved etableringen defineret som "att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet og demokratiska rättigheter" (at aktualisere nordiske værdier såsom åbenhed, frihed og demokratiske rettigheder). Denne opgave er fortsat vigtigt. Et udvalg i bestyrelsen arbejder derfor med at udvikle skolens nordiske profil. Her vil også Nordisk Informationskontors kompetencer inddrages. Næste bestyrelsesmøde bliver i slutningen af august. I forlængelsen deltager Nordiskas bestyrelse i et kursus om bestyrelsesarbejde.

ER

SANKTHANS PÅ SILD



Der var snobrød til børnene. (Fotos: Silke Nielsen)



Også forældrene nød aftenen.

Stort rykind

Der var stort rykind, da SSF Sild fejrede sankthansfest i lørdags i Kejtum. Teamet omkring Antje Hansen sørgede for, at der var tilbud til alle. Efter en omgang rindbold til alle blev grillen tændt og grøntsagspanden lunet - og der var hurtigt kø ved spisestederne.

Et blandet publikum var mødt op, nok omkring de 70 personer, seniorer og de mange unge forældre med børn, der sørgede for liv. Kl. 21 tændtes et lille sankthansbål, Kai Tove holdt båletalen, og midsommervisen blev sunget.

Peter Petersen

DANNEBROGS 800 ÅRS DAG

Fejret i Lund domkirke

Folkefortællingen om Dannebrog handler om, at biskop Sunesen i 1219 prøvede at besværgede Gud til at give danskerne sejr i slaget ved Lindanisse ved at holde armene oppe. Af og til blev han så træt, at gode kristne måtte holde hans arme - men pludselig dalede et rødt flag med et hvidt kors ned fra himlen og sagt patetisk vandt "danskerne over de ugudelige vendere". Den historie handler om biskop Anders Sunesen, som var ærkebiskop i Lund, og hans grav findes i Lund Domkirke. Siden fik provst C.B. Karstoft den idé, at 750-året i 1969 skulle fejres. I løbet af krige med Sverige var Slesvigske Fodregiments fane havnet i Stockholm, altså den oprindelige fra 1600-tallet. Karstoft foranledigede at få kopieret to faner.



Christian Karstoft og datteren Mette i Lund domkirke. (Privatfoto)

Den ene er i Flensborghus, men den anden bliver opstillet ved Anders Sunesens grav i Lund. 1969 deltog Foreningen Norden sammen med Torsdagskoret i en højtidelighed, hvor Christian B. Karstoft og hustru Anja sang med i koret. 50 år senere, i 800-året i år, deltog 96-årige Christian og Anja samt datteren Mette og sønnen Kimo, Torsdagskoret under ledelse af Stefan Graw, medlemmer af Foreningen Norden i Sydslesvig og Niels Ebbe Huus, fhv. Valsbøl-præst, i en smuk minde-højtidelighed i Lunds pragtfulde domkirke. Svend Kohrt fra Foreningen Nordens afdeling i Sydslesvig havde tilrettelagt turen. Han havde også sørget for, at deltagerne fik en grundig bytur i det indre Lund. Om søndagen viste han os Sveriges største skibssætning, Ales Stenar, og dagen sluttede af med et givende besøg på Dag Hammerskjølds gård Backåkra. En helt igennem fortræffelig tur.



Torsdagskoret med Christian og Anja Karstoft.

SANKTHANS I HUSUM/ HATSTED



I flotteste sommervejr

I det flotteste sommervejr gennemførte SSF Husum, SSF Hatsted og spejderne deres fælles sankthansaften i Hatsted Forsamlingshus' have. Formanden for SSF i Sydtonder, Elsbeth Ketelsen leverede en fin båletale for de 65 medlemmer, der var mødt op. Siden blev bålet tændt, og heksen futede af til Bloksbjerg til toner fra Esben Langkniv og hans guitar og den traditionelle midsommervise.

Daniela Caspersen

Sankthansbålet i Hatsted. (Foto: privat)

Verdensarvsfest d. 30. juni

Dagsprogram fra kl. 10 til 15

Slesvig (Schleswig)

kl.
10-15
12-15

Tag på tur med vikingeskibet Sigyn
Stadthafen Schleswig (Byhavnen)

Aktiviteter for alle

Spil og håndværk for store og små. Du kan bl.a. spille vikingespil, spinde tråd af fåreuld og fremstille smykker i fedtsten
Stadtmuseum Schleswig (Bymuseet)

12
13
14
15

Korte rundvisninger

Gennem middelalderudstillingen i palæets stueetage: "Fra Sliens sydlige bred til nordsiden. Slesvigs oprindelse i det 11. århundrede." (på tysk)
Stadtmuseum Schleswig (Bymuseet)

Hedeby (Haithabu)

kl.
10-15
Vikingsmuseet
Hedeby, ved
vikingehusene
13-15

Ravværksted

Vi fremstiller selv smykker og spillebrikker af rav

Vikingerne håndværk

I træskærerens værksted, fra ske til skål

Til søs med vikingerne

På rotur omkring Hedeby. Vores lokale bådebygger tager op til 10 åreslaver med på hver tur

Vikingerne guder

Spændende fortællinger fra den nordiske mytologi

Hverdagslivet i Hedeby

Oplev lyslevende vikinger med gruppen Opinn Skjold

10-15

Vikingeteater

Oplev gruppen Bragis fraendri
Aktionstheater

13-15

Mord i Hedeby

Teatergruppen Midgard Skalden

Danevirke (Dannewerk)

kl.
10-15

ved Danevirke
Museum

Børneprogram

Postens og frimærkeforeningens bod holder åbent

Køb et nyt frimærke fra Deutsche Post med verdensarven Hedeby-Danevirke udgivet specielt i anledning af Verdensarvsfesten.

Håndværk fra vikingetiden

Støb din egen torshammer, fremstil glasperler, skyd et vildsvin med bue og pil

Kunst til at tage og føle på

Kom og vær med til at fremstille et kunstværk sammen med installationskunstneren Inga Momsen. Kunstværket tager udgangspunkt i Danevirkes historie og forbinder fortid, nutid og fremtid. Deltagelse er gratis

kl.
10-15

Splinterny udstilling på museet

Den ny udstilling om verdensarven Hedeby-Danevirke åbner i denne weekend. Vær blandt de første til at se den!

I hestevogn langs Danevirke

Kør med og oplev volden fra en hestevogn
max. 16 personer

Forfriskninger og souvenirs

Drikkevarer og mad kan købes på pladsen. Desuden kan du købe souvenirs fremstillet specielt til Verdensarven

Hollingsted (Hollingstedt)

kl.
10
12
14

Rundvisninger

På museet Hollinghus
På skolemuseet i Hollingsted

„Das Apfelschiff“ (økologisk æbleplantage) sørger for forfriskninger.

Ellingsted (Ellingstedt)

kl.
10-15

Ved Walloch
krydset ml.
Möhlhornweg og
Margarethen-
wallweg

Friluftbistro med helstegt pattegris

Indtil alt er spist op

Flora og fauna ved Danevirke

Oplev og nyd naturen, med permanente udstillinger, små rundvisninger efter behov, forestillinger og tilbud til børn

Skålby (Schaalby)

kl.
10-15

Stand Up Paddling for alle

(Afhængigt af vejret)

Hestevognsture

Med rigtige Slesvigere (Slesvigsk Koldblod)

10
12
14

Rundvisninger

I det fredede område Reesholm med hr. Neubauer fra den tyske naturfredningsforening NABU

Vindeby/Flækkeby (Windeby/Fleckeby)

kl.
10-15
11-14

Bueskydning

Rundvisning med hr. Biermann

Koncert ved Østervolden (Osterwall)

Med musikgruppen "Irrgarten"

Aftenprogram fra kl. 16 til 22

Verdensarvsfest ved Halvkredsvolden i

Hedeby (Haithabu)

kl.
15.15

Menneskekæde

Alle, der har lyst, stiller op til menneskekæde på Halvkredsvolden

16
16.30

Menneskekæde

Overdragelse af UNESCO-beviset

Med bl.a. Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther, forbundsminister Michelle Müntefering og en repræsentant for Danmark

17.15
22

Festkoncert

Blum & Haugaard Band - Helene Nissen - Sheep's E-Band - Von Dü

 Verdensarv
Hedeby-Danevirke



Sporskifte Kirke

Fra venstre: Amy-Lee Harwardt, Teja Milcinovic, Tamara Isabell Andresen, pastor Thomas Hougesen, Lukas Albert, Lara Walburg Carstensen, Kameko Cosma Nike Lou Heger



St. Laurentius Kirche, Store Vi

Pastor Alena Strelow, Micheal Görrissen (Hürup), Janne Bjerringgaard (Osterby), Nilas Bjerringgaard (Osterby), Phillip Kahse (Meyn), Jonathan Schmidt (Skovlund), Elias Jakob Kloppenburg (Sillerup)



Ansgar Kirke

Torge Sørensen, pastor Lotte Kirkegaard



St. Jürgen Kirche zu Nordhackstedt

Pastor Alena Strelow, Lucie Belusa (Sillerup), Jennifer Reiser (Store Vi), Rune Melchior Sönnichsen (Medelby)

KONFIRMATION

En lang række unge er blevet konfirmeret i de danske kirker. Du kan se en del af dem her, og i næste uge bringer vi yderligere billeder. Fra Kirkesiden skal der lyde et stort tillykke!

Hvis din søn eller datter vil konfirmeres, skal du bare henvende dig til din lokale danske kirke. Konfirmation er gratis for medlemmer af den danske kirke i Sydslesvig, og undervisningen begynder sidst på sommeren. Find flere oplysninger på www.dks-folkekirken.dk, eller kontakt din lokale danske præst.



Lyksborg

Lotta Alisa Wegener, Tom Meyer, Mika Ingmar Adrian, pastor Ruben Fønsbo, Marvin Günther Wallis, Erik Nils David Adrian, Hanne Alsen



Rendsborg Danske Kirke 1. juni

Bagerst: Finn Lasse Klameth, Osterrönfeld; Kim Dexel, Rendsborg; Jannick Isanowski, Rieseby; Fridtjof Bulda, Rendsborg; Robin Vollstedt, Rendsborg. Forrest: Torben Höcker, Sorgwohld; Charlotte Breuer, Egermførde; Lea Niemann, Bünsdorf, Pastor Cecilie Brask



Adelby Kirke

Pastor Ea Dal, Oliver Zierke, Luca Sott, Milan Nielsen, Bo John, Janne Marquardt, Marie Engelbrecht, Ellen Jäger, Anna Grunow og Emma Franzen



Egermførde Kirke 9. juni

Pastor Cecilie Brask, Joyce Mahmens, Egermførde; Sarah Jäkel, Fahrndorf; Lea Sophie Dehncke, Rieseby; Lea Schiweck, Kochendorf; Chantal Henningsen, Osterby; Sasha Schmitz, Kosel; Niclas Hougaard Neumann, Fleckeb; Petter Markau, Barkelsby; Christian Leonhardt Vangsted, Neuberend.



Adelby Kirke

Pastor Ea Dal, Fynn Thümmel, Justin Nowaczyk, Justus Löwe, Kian Hajrovic, Finn Boose, Momme Bastian og Jonas Beth



SE FLERE
BILLEDER
PÅ
KIRKE-
SIDEN
I NÆSTE
UGE!



Rendsborg Kirke Kristi Himmelfartsdag

Fra venstre, bagerst: Pastor Cecilie Brask, Julian Zinke, Fockbek; Fiete Bruhn, Büdelsdorf Forrest: Lennart Koch, Büdelsdorf; Cyril Perner, Nübbel