

## **Eva Ritter, daglig leder af Nordisk Info Sønderjylland/Slesvig Ved mødet på Kobbermølle Danske Skole Fredag den 24. maj 2019 kl. 16.30**

Kære børn, kære unge, kære voksne.

Årsmødernes motto i år er "Norden møder Sydslesvig - vi knytter bånd". Det beskriver faktisk meget godt det, som Nordisk Info arbejder med i det daglige. Både at Norden møder Sydslesvig, og at Sydslesvig møder Norden.

Kan vi derfor "knytte bånd"? Er det at "mødes" nok til at "knytte bånd"?

Nu vil jeg først spørge børnene og de unge her blandt publikum. Tænk lige på, hvad det betyder for jer – at knytte bånd?

Som et billede står udtrykket for "at knytte to bånd sammen" – for eksempel to stykker reb [viser to lige tykke reb]. Det kan gøres ved hjælp af forskellige slags knob.

Er der nogen spejdere her blandt os? Eller nogen fra ungdomsbrandværnet? [...] Så har I sikkert lært at knytte to reb sammen.

Et enkelt knob er jo råbåndsknabet. Den bruges til at binde to reb sammen i en hurtig vending. [vises] Men: Råbåndsknabet er kun effektivt, hvis man binder lige tykke reb sammen. Når to ulige reb skal knyttes sammen [viser to ulige stykke reb], så ved I sikkert, at det er fiskerknabet, som skal bruges [viser knobet med to ulige reb].

Hvorfor viser jeg det?

Tænk, at det smalle reb var Sydslesvig og det tykke reb hele Norden. Det er altså ikke nok at forene de to reb med hvilket som helst knob, hvis forbindelsen skal holde. Man skal vælge den rigtige måde at gøre det på.

Og her er en anden forklaring på, hvad det at "knytte bånd" betyder. Den stammer fra en ræv. Ræven, som den Lille Prins møder. Bogen kender vist også de voksne her i publikummet.

Da den Lille Prins møder ræven, spørger han ham: "Vil du ikke lege med mig?" Men ræven svarer: "Jeg kan ikke lege med dig, jeg er ikke gjort tam." Den Lille Prins ved ikke, hvad det "at gøre tam" betyder. Og ræven forklarer ham:

"Noget, man i alt for høj grad har glemt. Det betyder at knytte bånd. Hvis du gør mig tam, vil vi få brug for hinanden. Du vil være noget særligt for mig, og jeg vil være noget særligt for dig." Og han siger en anden vigtig ting: "Man skal være tålmodig".

Hvis vi nu bruger rævens forklaring på "at knytte bånd" – og ikke hæfter os så meget ved vores dagligdags forståelse af ordet "at tæmme" - så ligger der for mig en vigtig pointe i det i forhold til mottoet for årsmøderne.

For det første: at det at knytte bånd kræver tid og tålmodighed.

For det andet: at det at knytte bånd kræver en aktiv deltagelse. Nemlig, at man ønsker kontakt med modparten og involverer sig.

Og for det tredje: at nogen (eller noget) bliver noget særligt for en.  
For mig ligger dette i mottoet for årsmøderne.

Foreningen Norden fejrer 100 års jubilæum i år. Dette fejres også her på årsmøderne. Med dens virke har foreningen en lang tradition for at "knytte bånd" blandt mennesker i de nordiske lande. Også her i Sydslesvig.

Tilknytningen til Norden er dog ikke kun en folkelig sag med en lang tradition. Den er højaktuel og politisk relevant. Det vises blandt andet ved det faktum, at landet Slesvig-Holsten har fået observatørstatus i Nordisk Råd, som er de nordiske parlamenters fælles organ.

"Men", kan nogen finde på at spørge, "hvorfor netop knytte bånd mellem Norden og Sydslesvig?"

Min personlige forklaring på det er: Som del af det danske mindretal føler vi os knyttet til Danmark. Danmark er tæt knyttet til de nordiske lande og er del af Norden.

For mig betyder det derfor, at jeg også her i Sydslesvig, syd for den danske grænse, kan føle mig som del af det nordiske, kulturelle fællesskab. Et fællesskab, jeg kunne opleve i den tid, hvor jeg har boet nord for grænsen, i Danmark, Island og Sverige. Et fællesskab, som jeg møder hver gang, jeg besøger nogle af de nordiske lande.

Og så er der sproget.

Selvom ræven siger til den Lille Prins, at "Ordene er misforståelsens kilde" så husk, at også det danske sprog er med til at åbne vejen til Norden. Nok findes der falske venner blandt de nordiske sprog, ligesom de findes mellem tysk og dansk. Men ved at kunne tale dansk, kan man komme langt i Norden.

Dette er bare to grunde. Der kan være mange andre grunde, hvis bare vi tænker på politik og erhverv og Nordens plads i Europa.

Måske ligger Sydslesvig, geografisk set, uden for Norden; i Nordens grænseland. Jeg vil dog helst ikke lægge så meget fokus på grænser i en verden, hvor grænser – 30 år efter murens fald - igen ønskes markeret med mure og hegn. I stedet bruger jeg hellere udtrykket: Porten til Norden.

Nordisk Info inviterer til at træde igennem denne port. Vi arbejder for, at Sydslesvig kan møde Norden og Norden kan møde Sydslesvig.

Det samme gør Foreningen Norden i Sydslesvig. Og også andre foreninger og organisationer i Sydslesvig arbejder med det nordiske - måske ikke som hovedformål, men dog. Og det samme gør på sin vis delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.

Hver i sin sammenhæng, på sit arbejdsområde og med sine samarbejdspartnere.

Tilsammen skaber vi et stærkt netværk.

Fra vores daglige arbejde hos Nordisk Info ved vi, at Sydslesvig er det smalle reb, som bindes sammen med det tykke reb. Det kræver andre knob en dem, som holder to nordiske lande sammen.

Jeg vil ikke påstå, at vi kender det ene, rette knob, som kan knytte disse ulige reb sammen. Måske kender vi snarere mange forskellige knob.

Og selvom vi kendte det ene, rette knob, så ville vi ikke kunne udføre vores arbejde uden de mennesker, som viser interesse, aktiv deltagelse og ikke mindst tålmodighed med at knytte bånd. Mennesker, for hvem Norden bliver noget særligt.

Disse mennesker er blandt andet jer. Børn, unge og voksne.

Og for at svare på det indledende spørgsmål, om det at "mødes" er nok til at "knytte bånd", så er mit svar: Nej, det er det ikke. Men: det er en vigtig forudsætning.

Prøv at bruge årsmøderne til at tale med andre om Norden, om hvorfor og hvordan vi får brug for hinanden, om hvorfor og hvordan I kan knytte bånd med Norden. Eller har I allerede gjort det – og hvad betyder det for jer her i Sydslesvig?

Jeg ønsker jer god fornøjelse og mange gode timer på årsmøderne!