

Ungdomstaler

Anabel Pontoppidan, elev på Duborg-Skolen

Ved mødet i Menighedshuset for Sct- Jørgens danske menighed

Fredag den 9. juni 2023 kl. 19:45

Årsmøde tale

”Sammen er man stærkere”

Introduktion

Definition af ordet frivillig. Ifølge ordbogen er en frivillig person en der gør noget af egen fri vilje, uden at være tvunget til det. Årsmøde temaet er jo netop ”frivillig – fordi jeg ikke kan lade være”. Jeg er Junior reporter ved Flensborg avis. Jeg arbejder frivilligt i denne rolle, og det er vigtigt at sige, at jeg ikke får nogen form for betaling for mit arbejde. Hvorfor gør jeg det så? Hvorfor bruger jeg min tid og energi på at være frivillig reporter?

Det er en ære for mig at være her i dag og tale om emnet frivillighed. Jeg hedder Anabel Pontoppidan og jeg vil forsøge at svare på bl.a. dette og flere spørgsmål.

Inden vi går i gang, vil jeg gerne fortælle jer lidt om mig selv. Jeg er født i München, men som lille barn flyttede jeg til Varde. Nu har vi fundet den perfekte blandingsby, Flensborg, hvor min familie og jeg har boet lige siden.

Min familie er virkelig dansk-tysk, og det er virkelig dejligt med disse forskellige kulturer. Hjemme taler vi også begge sprog, min mor taler tysk med min bror og mig, og dansk med min far.

Udover det går jeg på Duborgskolen i 9. klasse – Det er ikke helt frivilligt, men jeg er meget glad for at gå der.

Hvorfor deltager nogle mennesker ikke i frivilligt arbejde?

Min historie var i starten blot én ud af mange. Nogle af jer her i salen er sandsynligvis også frivillige i forskellige grader. Der er dog nogle, der undrer sig over, hvorfor man vælger at arbejde frivilligt uden at få nogen penge for det. Og I har ret, frivillighed kan måske også virke meningsløst og som spild af tid for nogle mennesker. Man spørger sig selv: Hvorfor skulle jeg bruge min tid og energi på noget, der ikke giver mig noget tilbage?

Og der kan være forskellige svar på det. Mange mennesker har i dag en hektisk hverdag, hvor arbejde og familie tager det meste af deres tid og energi. De føler, at de simpelthen ikke har tid og overskud til at engagere sig frivilligt.

Desuden kan nogle mennesker være skeptiske over for frivilligt arbejde. De synes ikke, at deres indsats virkelig gør en forskel, og om det er det værd at bruge deres tid og kræfter på det. Nogle er endda bange for, at de ikke har de færdigheder eller ressourcer til at være med som effektiv frivillig.

En af de mere aktuelle årsager er den pandemi-situation, som vi stod overfor i 2020. Corona har haft en betydelig virkning på vores liv og begrænset vores muligheder for fysisk sammenhold og frivilligt arbejde. Mange frivillige aktiviteter og organisationer har været nødt til at lukke eller finde alternative måder at bidrage på, som bl.a. online-aktiviteter og møder online.

En anden faktor kan være, at det frivillige arbejde alligevel bliver udført af andre. Der er alt for mange mennesker der ikke vil bruge deres energi på at gøre noget frivilligt, når der allerede er nogen, der tager sig af det. Det kan være en form for ligegyldighed eller endda dovenskab, "Hvis jeg ikke skal, så kan det da lige så godt være lige meget".

Argumentere for frivilligt arbejde / Gode ting om frivillighed

Det er efter min mening en forkert opfattelse af frivilligt arbejde. Selvom vi har stået over for udfordringer som pandemien, er det vigtigt at huske, at behovet for frivilligt arbejde ikke er forsvundet. Tværtimod er der stadig mange organisationer, der har brug for vores støtte og hjælp. Ved at tilpasse os disse omstillinger og finde måder at være frivillige på, kan vi fortsætte med at gøre en forskel, selv i disse udfordrende tider.

Så lad mig argumentere imod disse holdninger og forsøge at overbevise jer om, hvorfor frivilligt arbejde er vigtigt og meningsfuldt.

Altså ja, det er sandt, mange mennesker lever i en hektisk hverdag, hvor arbejde og familie fylder det meste af deres tid og energi. Men lad os huske på, at frivilligt arbejde ikke nødvendigvis behøver at være tidskrævende. Selv små indsatser kan gøre en stor forskel. Det handler om at finde den rette balance, der passer til ens tidsplan. Det kan være en time om ugen eller endda et par timer om måneden, der kan bruges til frivilligt arbejde. Hvis vi prioriterer det, kan vi finde tid til at være lidt frivillig ad gangen.

Nogle mennesker, som nævnt, tvivler på, om deres indsats virkelig gør en forskel. Men lad os tænke på at selv den mindste handling kan have en kædereaktion og inspirere andre til at følge efter. Vores indsats kan være med til at skabe en positiv effekt.

Der er også dem, der føler, at de ikke har de nødvendige færdigheder eller ressourcer til at være en effektiv frivillig. Men lad mig minde jer om, at frivilligt arbejde ikke handler om at være perfekt eller at have en imponerende færdighed. Det handler om at bidrage med noget, uanset om det er tid eller en hjælpende hånd. Det er vores vilje til at deltage der gør en forskel og som er afgørende.

Der er også personlige fordele ved at være frivillig. Når vi bruger vores tid og færdigheder til at hjælpe andre, føler vi os ofte mere tilfredse og glade. Det at vide, at vi har bidraget til noget positivt, kan give os en god følelse.

Derudover kan frivilligt arbejde også hjælpe os med at udvikle og forbedre vores egne evner og måske opdage skjulte talenter. F.eks. er jeg selv med i valgfaget Sydslesvig-crew på Duborg-Skolen. Det handler om at tale om mindretallet og lave rundvisninger på skolen for besøgende. Jeg har selv opdaget, at jeg synes det er sjovt at præsentere og vise andre rundt.

Som frivillig arbejder, føler man også en anerkendelse. Bl.a. opnår vi stolthed.

Når vi ser de resultater, vi lige har brugt energi og tid på, føler vi os stolte af at have forbedret livet for andre og udgøre en del af noget positivt. Dette opbygger vores selvtillid og styrker vores tro på vores evner!

Men frivilligt arbejde handler ikke kun om stolthed. Det åbner også dørene til gode oplevelser. Man er inde i et fællesskab, hvor vi møder mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer og historier. Dette giver os mulighed for at lære og vokse som personer.

Det er faktisk en vigtig pointe i vores nuværende samfund.

Jeg vil gerne rette fokus mod de unge, herunder mig selv. Vi er en generation, der er opvokset i en verden, hvor alt er tilgængeligt med et tryk på en knap. Vi er vant til at få tingene serveret for os og forventer hurtige resultater. Jeg kan se det hos mig selv, de sociale medier og vores "internet verden" gør, at vi alle forventer tingene hurtigt.

Men frivilligt arbejde er noget helt andet. Det lærer os, at det at give er lige så vigtigt som at få. Det lærer os af at engagere os og i mit tilfælde understøtte det danske mindretal i Sydslesvig. Frivilligt arbejde åbner vores øjne for, hvordan tingene virker.

På samme måde styrker frivilligheden også vores taknemmelighed og Sydslesvig. Ved at deltage i frivilligt arbejde viser vi vores kultur og vores vilje til at bevare og udvikle den. Vi kan styrke vores værdier og skabe et stærkt bånd mellem danskere og Sydslesvigere.

Ideer/forslag:

Som nævnt tidligere er det desværre sådan, at der er færre og færre mennesker, der vil engagere sig frivilligt.

Men lad os ikke lade os slå ud af dette. Lad os hellere finde løsninger og lad os sige klart, at frivillighed er vigtigt, og at vi værdsætter dem, der giver deres tid og energi.

For mig er det svært at finde noget sted, hvor de aktivt har brug for frivillige. Derfor ville det måske være en løsning at lave en side i vores lokale avis og på sociale-media, hvor organisationer og foreninger kan sætte en annonce ind med deres behov for frivillig hjælp. Dette vil give en central platform, hvor dem der gerne vil være frivillige kan finde oplysninger om, hvordan de kan bidrage og hjælpe. Det ville gøre det lettere for folk at engagere sig frivilligt. SDU har endda en webside fokuseret på frivilligt arbejde i sport og det kunne være et eksempel på en platform som kunne udvides lidt til flere områder.

Men det er ikke kun organisationerne og foreningernes ansvar at tiltrække frivillige.

Jeg synes, det er en rigtig god idé at sige tak til dem, der allerede er frivillige, lige som der stod i UGEAVISEN SYDSLESVIG den 16/3/2023. En simpel tak kan betyde meget for en person, der arbejder frivilligt. Det kan motivere dem til at fortsætte og inspirere andre til at følge deres eksempel. Derfor skal i virkelig takkes for jeres indsats.

Slut:

Sammen er vi stærkere. Vi kan opnå mere, når vi samler vores ressourcer og erfaringer. Vi har evnen til at påvirke og forandre vores verden på en måde, der er meningsfuld og laver glad.

Frivilligt arbejde kan være udfordrende, og det kræver ofte vilje til at stå sammen og handle. Men når vi ser smil og når vi mærker taknemmelighed, så ved vi, at alt det hårde arbejde er det hele værd.

For at svare på det allerførste spørgsmål om "Hvorfor bruger jeg min tid og energi på at være frivillig reporter" er ret simpelt. Jeg kan ikke lade være.

Det er min interesse at fortælle historier. Selvom jeg ikke får nogen penge for det, føler jeg mig meget glad ved at se mine artikler trykt og læse den i vores lokale avis. Lad os fortsætte med at stå sammen og holde vores danske mindretal stærkt og levende. Lad os fortsætte med at sprede denne ånd af frivillighed og gøre det til en del af vores hverdag og støtte og motivere hinanden.

Tak for jeres opmærksomhed.