

**Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt  
Det talte ord gælder**



## **Formand for Slesvig-Ligaen Horst-Werner Knüppel Ved mødet på Sortevej Børne- og Ungdomshus Fredag den 9. juni 2023 kl. 15:00**

### **Årsmøde 2023**

#### **Frivillig – fordi jeg ikke kan lade være!**

Allerførst tak for invitationen til årets store festweekend. Personligt ser jeg altid frem til denne weekend, hvor Sydslesvig er klædt i rødt og hvidt og Dannebrog pryder i hvert et hjørne af landsdelen. Der er også i år en god grund til at trække i festtøjet for at markere det DANSKE MINDRETAL i Sydslesvig.

Årets årsmødemotto er et godt valg i en tid, hvor der atter sættes fokus på frivilligt arbejde i vores samfund, såvel nord som syd for grænsen. Ofte stilles spørgsmålet: NYTTER DET!

Der er brug for mange ekstra hænder alle steder, der er brug for folk der brænder for en sag. Selvom vi siger, at vi aldrig har haft det bedre, er det frivillige arbejde vigtigere end vi ved første øjekast skulle tro. Der er mange mennesker, institutioner og organisationer, som har brug for en ekstra hånd, og her vil det frivillige arbejde gøre en forskel og være det element der bærer mod nye mål – det frivillige arbejde har en meget større betydning end vi forestiller os.

I første omgang vil de fleste sikkert tænke på vores foreninger og institutioner, som opfordrer til at medlemmerne bør indgå i bestyrelses- og udvalgsarbejder. Andre kan sikkert erindre sig en forespørgsel om det ene eller andet træner- eller holdlederarbejde ikke lige var noget. Af frygt for at blive "valgt" har mange sikkert valgt at blive hjemme i sofaen. Til disse kan jeg blot sige: I ved ikke, hvad I er gået glip af.

At være frivillig betyder, at man bliver en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor der sættes nye mål. Man er del af et fællesskab, hvor engagementet er det bærende element og skaber et levende og livskraftigt og livsbekræftende miljø. I samværet med andre udvikles nye personlige kompetencer, ens meninger og holdninger udfordres og prøves og selvbevidstheden styrkes. I det frivillige arbejde lærer man nye mennesker at kende, som siden måske kommer til at tilhøre ens vennekreds. Vi opdager hvor nødvendigt hvert eneste menneske er, når opgaver skal løses. Frivillig er lig med betydningsfuldt arbejde, hvor tiden bruges på noget meningsfuldt og større!

Når vi ser tilbage på det seneste kommunal- og amtsrådsvalg og det flotte resultat SSW hentede i alle hjørner af Sydslesvig, er det takket være mange frivillige kræfter, som stod sammen om en fælles opgave. Opgaverne har været meget forskelligartede og derfor har der været brug for rigtig mange kompetencer. De mange frivillige har haft et fælles lys at sigte efter og undervejs har der sikkert været brug for mange opmuntringer. Hvad har så båret den store frivillige indsats – det var en hjertesag for alle at bidrage til et styrket SSW. Vælgerne havde et ønske om en bedre fremtid og hverdag. I SSW så de et håb om at få deres store ønske opfyldt. SSW forstod at bruge et sprog vælgerne forstod og havde en imødekommende tilgang. Nu er det SSW's opgave sammen med deres basis at udfylde en bunden opgave. Jeg vil også på denne dag ønske SSW hjertelig til lykke med den store fremgang og de mange nye opgaver der venter forude i kommunerne og

amtskredsene.

Det frivillige arbejde kan også opstå ad helt andre kanaler. Et brændende ønske om en forandring, fordi man ser en urimelighed, fordi man føler at kunne gøre en forskel eller er optaget og engageret af en større sag.

Hvordan ville Sydslesvigs kulturlandskab have set ud, hvis ikke Slesvig-Ligaen og Grænseforeningen var blevet stiftet for godt 100 år siden. Og hvad har de bærende kræfter bag Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 og Ejderindsamlingen ikke kunnet tilføre Sydslesvig. I Danmark var der mennesker, som forstod at formulere en hjertesag og overbevise store dele af befolkningen til at støtte op om denne. Offerviljen var stor og det kan sikkert ikke udtrykkes flottere end en af frontpersonerne gjorde det: Vi arbejder med "Det danske folks private hjertepenge".

Ved Slesvig-Dannevirke linjen var det for den daværende danske regering et naturligt sted at stoppe indsatsen for det danske mindretal i Sydslesvig. Takket være de mange frivillige i Danmark der ikke ville svigte de danske der boede syd for Slesvig-Dannevirke linjen blev der bygget skoler og forsamlingshuse. Også Slesvig-Ligaen havde fokus på dette område. Dansk sprog, kultur og identitet skulle styrkes helt ned til Ejderen. Der blev lyttet til mindretallet i dette område og sammen forsøgte man at opfylde et behov for at udleve en hverdag, hvor de danske rødder kunne udvikles.

Slesvig-Ligaen har stadig fokus på området syd for Slesvig-Dannevirke linjen, men forsøger efter bedste evne at hjælpe og støtte det danske mindretal i hele Sydslesvig. De to foreninger, Grænseforeningen og Slesvig-Ligaen, har mange frivillige, som ihærdigt bidrager til at alle i Sydslesvig får impulser nordfra og derved knyttes tættere til moderlandet. Her er det afgørende at vi kan samles om det danske sprog, den danske kultur og den danske identitet. De samme foreninger bidrager til at fortælle om mindretallet nord for grænsen, hvilket er mindst lige så vigtigt. Et moderne demokrati har brug for dialog og udveksling. Dialog kræver tillid, nærhed og forståelse. Nærhed forudsætter at mennesker mødes og oplever fællesskabet. Et fællesskab forudsætter, at der afsættes tid! Fællesskabet udgør det danske mindretal – I Slesvig-Ligaen vil vi bidrage til et levende dansk mindretal i Sydslesvig.

For at vi kan tale om et levende mindretal er der brug for et rigt foreningsliv i Sydslesvig. Foreningerne vil ikke kunne udfylde deres opgaver, hvis ikke der står frivillige klar. Med andre ord: uden et aktivt foreningsliv har vi ikke noget mindretal på sigt.

Du kan gøre noget for dig selv ved at gøre noget for andre! I dialogen kan der ske mirakler – prøv det.

I fællesskabet og som del af det frivillige arbejde lever du og mindretallet.

Med disse ord vil jeg på vegne af Slesvig-Ligaen ønske det danske mindretal et rigtig godt årsmøde under mottoet:

**Frivillig – fordi jeg ikke kan lade være!**

**Jo, det nytter alligevel - når du selv vil!**