

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt
Det talte ord gælder



2. næstformand for SSW Nordfrisland amt

Peter Knöfler

Ved mødet på Bredsted Danske Skole

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 14.00

Kære gæster, kære venner,

Jeg vil gerne fortælle en kort historie om mit første møde med Norden.

Hvis jeg husker rigtigt, var det i sommeren 1971. Jeg var på ferie på den holstenske østersøskyst sammen med min mor og min bror. Dengang var jeg elleve år gammel, og vi tog på udflugt til Ærø. Med skib fra Egernførde til Ærøskøbing.

For mig som barn fra Ruhrområdet var det en spændende tur. Ja, det var faktisk min entré til en ny og farverig verden. Byen var så utroligt nuttet og afslappet. I dag ville jeg sige, at det var rigtigt hyggeligt. Det gjorde stort indtryk på mig.

Det var kun mit første, lille møde med Danmark. Mange flere rejser til alle Danmarks landsdele og til Sverige, Norge og Island er fulgt indenfor de sidste femogtredive år.

Jeg kan sige: Jeg er stor fan af Skandinavien! Jeg er fascineret af musik, kunst, litteratur, arkitektur, design og de storslåede landskaber, ligeså af den afslappethed, man møder i menneskerne. Det er kun konsekvent, at jeg knyttede tættere og tættere bånd med Norden.

Men dette skal ikke være en ren hyldest til Norden og specielt til Danmark. Også her efterlod de sidste års neoliberalisme sig spor og førte til en svækkelse af velfærdsstaten efter skandinavisk model, hvor det fælles vel står i fokus i stedet for profitten.

Når den rene profit er det højeste gode, er misundelsesdebatter forprogrammeret. Desværre er der også politiske tiltag, som fører til, at mange mennesker i Skandinavien er blevet meget afvisende overfor udlændinge, indvandrere og flygtninge, og som nærer fjendebilleder mod f.eks. islam generelt.

Vi skal, endnu stærkere end før, søge dialogen med de oplyste mennesker og organisationer i Norden, som træder ind for tolerance, frihed og åbenhed. Som vi kan diskutere, samarbejde med, og styrke vores fællesskab. Vi kan ikke lade dette fælles bånd blive ødelagt, slet ikke fra partier fra den ekstreme højrekant.

I Slesvig-Holstens nordlige landsdel, **vores** Sydslesvig, er **vi** som dansk mindretal brobyggere til vores naboer i Norden. Historisk set er vi også en del af Skandinavien. Set fra Norden er vi porten til Europa.

Bevidstheden om at bo i Tyskland, men alligevel aktivt at holde fast i dansk kultur og sprog, er livsvigtigt og overlevelsesvigtigt for os som mindretal. Men for at være del af mindretallet, er det ikke nok bare at sende sine børn på dansk skole og ellers at forholde sig passivt eller ligeglad.

Gå ind i mindretallet, vær aktiv i SSF, SSW, SdU eller andre af mindretallets organisationer, så båndene til Norden ikke går itu, men kan knyttes stærkere.

I år fejrer Foreningen Norden et hundrede års fødselsdag. Det er lykkedes Foreningen Norden at styrke og udbygge følelsen af samhørighed mellem de skandinaviske lande, men også samhørigheden med Sydslesvig.

Norden møder Sydslesvig. Hvert år er vi taknemmelige over at kunne hilse gæster fra Danmark velkommen til vores årsmøder.

Men dette må ikke blive en ensrettet vej eller en indholdsløs vane. Sydslesvig møder også Norden, også her i dag i Bredsted. Vi lytter til hinanden. I åben, anerkendende dialog med det nordiske fællesskab, især vores naboland Danmark.