

Årsmødesang

Mel.: Den gamle skærslippers forårssang/
(Nu lokker atter de gamle veje)

På pladsen flagene lystigt vajer.
Årsmødestemning, alt klar til fest.
I teltet sælges pommes frites og bajer'.
Velkommen til, både ven og gæst.
Et år er gået, vi kommer sammen
og viser at, vi endnu er med.
Årsmødet danner nu atter rammen,
for Slesvig vigtigt, det finder sted.

Sydslesvig er som et blomstertæppe,
en eng i regnbuens farver bredt.
I dag for rødt-hvidt man ser det næppe,
til daglig broget og navnlig spredt.
Et fællesskab holder altid sammen,
selv når debatten går hedest til.
Her loves ikke kun fryd og gammen,
men sammenhold blot fordi vi vil.

Et mindretal skal sig klart markere:
Vær' mere dansk end de danske selv,
men også stå sig med egen nabo,
forstå hans sprog og måske med held
forene alle de bedste kræfter
til landets fremgang til landets vel.
Af fælles fortid gror fælles fremtid
og vores nutid vi former selv.

Så længe I holder fast i os, ja,
så slipper vi heller ikke jer.
Det sagde til os en statsminister
for få år siden på pladsen her.
Dermed forlod vi det gamle motto:
I danske skal ikke blive glemt.
Nu viser selv vi os tillid værdig;
blot at få støtte er for bekvemt.

Snart synges årsmødets sidste sange
og Dannebrog tages atter ned.
Vi har oplevet det mange gange,
men dagens indtryk, de hænger ved.
Med dem forenes vi til en indsats,
der styrker sammenhold, gi'r det værd.
Vi holder fast i at være danske
på vores måde, for vi bor her.

Erik Jensen, Flensborg, 2002

Sprogforeningen i Sydslesvig udskrev i 2002 en konkurrence om at skrive en årsmødesang.