

**Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt**  
**Det talte ord gælder**

## **Leder af dagtilbud Hiort Lorenzen Skolens Børnehave Johanna Klawin Ved mødet i Nybjernt Forsamlingshus Lørdag den 10. juni 2023 kl. 19:00**

Kære alle sammen,

Jeg hedder Johanna og kommer fra Berend og nu bor jeg sammen med min familie i Busdorf.

Det er første gang jeg holder en tale, så jeg må indrømme jeg er da lidt nervøs.

Jeg er selv opvokset i det danske mindretal og har med glæde været en del af det.

Når jeg nu husker tilbage med tanken på emnet i det her år, så kan jeg bare huske en dejlig tid.

Jeg har selv været spejder og det med glæde i mange mange år.

Spejder betyder for mig

- store oplevelser
- fællesskab
- sved på panden
- selvtillid
- være en del af fællesskabet

Jeg har haft mange store oplevelser som jeg stadigvæk husker, fordi de har været så prægende. En hel weekend på tur med en rygsæk.. sovet i et selvbygget telt om natten.. har været afsted med kompas og morsekort. Det er i hvert fald noget jeg ikke glemmer. Og så mange aktive frivillige hjælpere som har været med til at planlægge disse ture.

Der blev arrangeret meget for os og vi har været på mange forskellige ture. Jamborette, Blå sommer, Kandersteg, England og Norge. Jeg vil aldrig glemme det.

Tydal har også været en del af mit liv i mange år og vi har så tit været der og har haft spejder weekender. Da jeg blev lidt ældre måtte jeg endda selv have en lille spejdergruppe og det var bierne 😊 Vi mødtes oppe i spejderhytten og har været på tur til Tydal.

I det danske mindretal er der så mange muligheder til både børn, unge og voksne.

Jeg har også spillet cornet i spejderorkesteret i mange år. Hver tirsdag hed det spejder orkester.

Der har været mange engagerede lærere, som har givet enkelt undervisning til os. Om aftenen havde vi så orkester prøve i Gottorp Skolens Gymnastiksal. Når jeg nu som voksen kommer ind i gymnastiksalen, så er det bare duften som med det samme lader mig huske på den tid.

Hvert år har vi været afsted i en uge på Christianslyst. Der har vi været sammen med et orkester fra Danmark. Så også i orkesteret finder man nye venner og det sociale samvær er også her meget prægende.

Så jeg har hvert år været med til Årsmøde. Enten som spejder, med spejderorkesteret eller nu med børnehaven og med min familie. Årsmøde har stor betydning for mig og også denne fest lykkes, fordi vi har mange frivillige hjælpere. Mange forældre understøtter deres institutioner med mange forskellige aktiviteter.

Der er et kæmpe tilbud, så jeg kan høre mange børn fortælle om børnegymnastik, sang og leg og mange andre aktiviteter.

SIF har også været en del af min barndom. Jeg har spillet håndbold i mange år. Heldigvis er der mange som gerne vil være håndboldtræner. Så i weekenderne har der tit været kampe og mange

forældre har kørt os frem og tilbage.

Nu er jeg stadigvæg en del af mindretallet og arbejder siden mange år som pædagog i Slesvig. Her oplever jeg også mange engagerede forældre, som er i gang med mange forskellige aktiviteter.

Jeg er meget glad for at jeg i mindretallet / Skoleforeningen møder mange som jeg allerede kender siden min egen børnehavetid.

Nu vil jeg ikke snakke mere, men vil gerne ønske jer alle sammen en dejlig aften 😊

Johanna Klawin