

***Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt
Det talte ord gælder***

Pastor, Rendsborg Pastorat Cecilie Brask Ved mødet i Ejderhuset Fredag den 7. juni 2024 kl. 18:30

Kære Mindretal og kære gæster

Det er årsmøde igen.

For mig er årsmødet en fest, hvor vi får mulighed for at være sammen og vise hvem vi er, men også en vigtig påmindelse om forbindelsen til Danmark og vores forbundethed med Dansk historie, kultur, traditioner og ikke mindst sang, og det er en mulighed for at tænke over, hvad det betyder for os nu.

Da er det er godt at have et spændende årsmødetema at lade sig inspirere af og tænke ud fra.

”Sydslesvig kommer i mål” hvad i alverden menes der med det? var min første tanke?

Det er klart, at det har noget med Europeada at gøre, Mindretallenes fodboldturnering, som finder sted i vores grænseland i år fra 30 juni til 7. juli. Det er selvfølgelig lidt af en begivenhed, og her håber vi naturligvis, at vi klarer os så godt, at vi bagefter kan sige, at der ikke bare er blevet skudt adskillige mål, men vi har også levet op til vores egne mest positive forventninger.

Men danskhed er jo mere end fodbold, og vores mål i mindretallet er vel andet end at stå i et fodboldmål eller at skyde mål. Vi må også stå på mål for det danske i hele dets mangfoldighed og vi må sætte os mål i mindretallet og for mindretallet.

Hvad er det da for mål vi har? Hvordan kommer vi i mål?

Jeg har set en alternativ årsmødetrøje med et billede på bagsiden af en bold, der rammer nettet og så står der:

Dansk kultur

Mindretal

Engagement

Sprog

Jeg kunne tilføje Historie og værdier, sammenhold. For der er jo meget, der vigtigt for os som mindretal. Men hvordan kommer vi i mål med det?

Hvis nu vi ser det som en fodboldkamp eller en fodboldturnering, så er der jo en del, der er vigtigt. Hvis man vil i mål med noget som helt, så må man direkte efter målsætningen i gang med træningen. Enhver, der har dyrket bare en smule sport ved, at træning er meget vigtig.

Hvad er det så vi skal træne? Det hele naturligvis, men især der, hvor vi har vores svage punkter, for netop at blive bedre til det. Det kan ikke hjælpe noget kun at lave løbe eller styrketræning, hvis man ikke kan ramme en bold.

Det er ikke al træning, der er lige sjov – det er selvfølgelig sjovere, hvis man vil øve danskhed at spise smørrebrød og røde pølser, og at se Olsenbanden film, men måske er sproget og grammatikken eller engagement og den danske sangskat det, som vi trænger til at blive styrket i. Og så må vi jo finde metoder til at gøre den træning sjov, så vi næsten glemmer, at vi er i gang

med træningen. Krydstræning er også godt, så vi samtidigt træner sprog og lærer om dansk kultur.

Hvad der også er vigtigt, er det rigtige brændstof til kampen. "Uden mad og drikke duer helten ikke", siger vi. Så det er en overvejelse værd, hvad er det der giver os kræfter til vores engagement, til virkelig at gøre noget ud af vores træning? Hvor får jeg min danskheds- eller mindretalsenergi fra? Hvad mad angår kan det også være forskelligt, alt efter hvem man er, og hvad man har brug for, men også afhængigt af om man er altspisende eller vegetar. For mit vedkommende er fællesskab, sang og musik, gode samtaler og anerkendelse vigtigt brændstof, hvorimod negativitet, ligegyldighed og enerådighed kan stjæle min energi. Hvad er jeres brændstof? Så sørg for at få rigeligt af det, så I bliver styrket til kampen.

I en kamp er det også meget nyttigt at kunne overraske med nye opstillinger og strategier. Det er også godt at kende de gamle velafprøvede teknikker – det der har givet succes indtil nu. Vi skal kende historien og kulturen, men det er også vigtigt at lære nyt. Netop det er også meget vigtigt, hvis mindretallet skal komme i mål. Og faktisk synes jeg, at det må være noget af det sjoveste, fordi det jo handler om kontakten til det, der rører sig i Danmark lige nu. Hvad tales der om og skrives om? hvilken musik lyttes der til? Hvem er kendt? Nye film, bøger, sportsfolk, kunst og kultur.

Hvordan gør man så det?

Gennem danske kontakter. Efterskoler, højskoler, udveksling, venskabsbesøg, ferier, at bo i Danmark, se dansk fjernsyn, lytte til danske programmer. Og så har vi jo vores fantastiske bogbus, der en gang om måneden leverer et udvalg af bøger, film, blade, cd -er og andet godt. Og det de ikke har med kan vi bestille. Det er helt utroligt.

I sportens verden er det på den ene side vigtigt at træne rigtigt, meget og målrettet, hvis man vil nå langt, men det er også vigtigt med restitution. For man har fundet ud af, at den er en nødvendighed for at musklerne bliver opbygget.

Hvordan får vi så den?

Som danskere må vi jo få den gennem hygge og mere hygge. Men vi skal selvfølgelig passe på at den ikke tager overhånd.

Hvordan vil det gå os? Kommer vi virkelig i mål? Hvad er vigtigt?

Det er vigtigt, at vi kæmper en brav kamp og står på mål for mindretallet. Mod en overmagt kan man måske ikke vinde, men vi kan vinde respekt ved at have gjort vores bedste.

Tillykke med årsmødet!