

**Bestyrelsen for SSF Jaruplund  
Veding Sankelmark**

*Kære allesammen*

*Nu' har det været jul igen,  
og nu' har det været jul igen,*

*og nu er det  
næsten påske....*

Hvor er tiden gået  
hurtigt...



Vi plejer at ses til adventsfesten,  
fastelavn, vores fælles morgenmad og til  
udflugten om foråret og I kan tro vi  
glæder os til at gå i gang igen.

Vi glæder os til at se børn, unge,  
forældre, halvgamle og ældre til  
årsmødet i år den 11.06. på skolens  
skolegård. Der vil være underholdning  
for store og små, kaffebord og grillmad -  
men inden årsmødet vil vi ønske dig en  
god og fredfyldt påske!

**Mange hilsner fra**

**Den nye bestyrelse – Margit, Kirsten,  
Susanne, Nina, Per og Sara**



*Dagen er så fuld af anemoner -  
fuglefløjt og farvespil i lyse  
kroner.*

*Natten fuld af farlige dæmoner,  
spøgefugle, trolde mænd og  
heksekoner.*

*Åh anemoner - dækker hele  
jorden li´ som sne.*

*Åh anemoner - snart får jeg vel  
sommeren at se?*

*Dagen er så travl for de forfløjne,  
alle de forpjuskede og næsten  
nøgne.*

*Natten er så fuld af gule øjne,  
der i mørket, der på himlen, alle  
vegne.*

*Åh anemoner - lad mig sove i den  
hvide seng. Åh anemoner - under  
stjerner i en blomstereng.*

Hør og syng med på den her: den her

[Anemonesangen - YouTube](#)



## Gækkebreve

I kender sikkert traditionen om at skrive gækkebreve til hinanden.

Traditionen er meget gammel.

Det ældste bevarede gækkebrev er fra 1770. I slutningen af 1800-tallet var især de unge glade for at sende gækkebreve til hinanden i form af kæreste-og frieribreve, men det ser ud til at traditionen er endnu ældre.

På Vardemuseets hjemmeside kan du læse mere om traditionen: [De gamle gækkebreve - Når du ikke kan komme til os - Vardemuseerne](#)

I dag sender vi også gækkebreve til hinanden. Især skolebørn bruger traditionen og sender brevene til forældre, lærere og bedsteforældre.

På den ene side glæder barnet sig til at få et påskeæg, hvis modtageren ikke kan gætte, hvem det kommer fra.

På den anden side glæder modtageren sig over det flotte brev!

Især i denne tid er det så vigtigt at glæde andre, så hvis du har lyst til at gå i gang med at skrive gækkebreve, kan du kigge på dette link.

[11 skabeloner til fine gækkebreve - se dem her](#)  
- [ALT.dk](#) "Alt for damernes" hjemmeside.

